

# BOKCIRKEL VÅR 2017

I vår är det följande datum som gäller:

Måndagar: 27/2, 27/3, 24/4 & 22/5

Torsdagar 23/2, 30/3, 27/4 & 18/5

med start kl.18.30.

Pris för cirkeln är 250 kr/person och gång. Då ingår bok och kvällsfika. Vi träffas och diskuterar senaste boken, och får nästa bok med hem. Antalet platser är begränsat och hittills har det blivit fullt direkt, så ANMÄL DIG IDAG OM DU VILL VARA MED genom att svara på detta utskick eller ring 0430-170 90. När du fått din anmälan bekräftad är du välkommen in att köpa första boken. Anmälan är bindande för alla gångerna.

OBS! Att vi kanske inte kommer att läsa böckerna i den ordning de är presenterade.

*Yi A – Och sen då? (Chin Lit)*

*Originaltitel:*

*Xiamian, wo gai gan xie shenme*

*Översättning från kinesiskan:*

*Eva Ekeröth*

Det lackar mot sommarlov och en yngling planerar och utför ett kall-sinnigt mord på sin skolkamrat och enda vän. Därpå följer en katt-och-råtta-lek med polisen. Den stora frågan alla ställer sig är vad motivet till dådet är men ingen kan tro på sanningen. Följ med in i en mörd-ares hjärna och åk berg- och dalbana på de tankebanor och historier han irrar in sig på för att hålla sig sysselsatt i sin rotlösa tillvaro. Det här är ingen kriminalroman utan en historia med eko av Camus existentialism ...

*Kina*



*Naruddin Farah – Dolda i det fullt synliga (Modernista)*

*Originaltitel: Hiding in Plain Sight*

*Översättning från engelskan:*

*Jan Ristarp*

FN-anställd Aar mördas i en terroristattacker i Mogadishu. Hans halvsystem Bella lämnar livet som framgångsrik modefotograf i Rom bakom sig och flyttar till Nairobi,



*Somalia*

för att ta hand om sina tonåriga brorsbarn. Den från-skilda hustrun till Aar, barnens sedan länge försvunna mor, återupptar samtidigt kontakten och kräver vårdnaden om barnen. Och hon är inte precis som mödrar förväntas vara.

*Irak*

*Abbas Khider – Brevet till Auberginerepubliken (Thorén & Lindskog)*

*Originaltitel: Brief in die Auberginenrepublik*

*Översättning från tyskan: Ingrid Viktoria Kampås*

Året är 1999, och Salim, en ung student, har gått i exil efter att ha suttit häktad för att ha spridit förbjuden litteratur. I Libyen tjänar han nu sitt uppehälle som byggjobbare utan uppehållstillstånd och rättigheter. Han saknar både nära och kära; sedan flykten från hemlandet har han varken haft kontakt med sin familj eller flickvän Samia – för att inte riskera deras liv. En dag får Salim höra om ett hemligt kontaktnät som sträcker sig över hela den arabiska världen och gör det möjligt att skicka brev utan säkerhetspolisens vetskap, och bestämmer sig att ta kontakt med Samia igen.

*José Eduardo Agualusa*

*– En allmän teori om glömska (Leopard)*

*Originaltitel: A General Theory of Oblivion*

*Översättning från engelskan:*

*Irene Anderberg*

Samma kväll som Angola utropar sin självständighet tar Ludo det drastiska beslutet att mura in sig i sin lägenhet. Där blir hon kvar i nästan 30 år. Hon överlever på grönsaker hon odlar och en och annan duva som hon lyckas fånga. När det blir kallt eldar hon upp sina möbler och böcker.

Men en dag bryts hennes isolering av gatpojken Sabulu, som lyckas klättra tio våningar upp till terrassen. Det blir början på Ludos väg tillbaka till livet.

*Angola*



[www.bokhandelnlaholm.se](http://www.bokhandelnlaholm.se)

[butik@bokhandelnlaholm.se](mailto:butik@bokhandelnlaholm.se)

  @BokLaholm

  
**BOKHANDELN LAHOLM.**  
Stortorget 2, LAHOLM 0430-170 90